



Brief van Ies en Lien Cassuto aan Puck op Java, die na vele omzwervingen terecht kwam bij Max in Brits-Indië.

Hoe vinden jullie die geschiedenis op Java, ik maak me er erg zenuwachtig over. (Hij bedoelt natuurlijk de chaotische situatie ten gevolge van de rebellie van de Indonesiërs tegen de Nederlanders, RC) Waaraan hebben we dat verdiend. Het zal nu wel een heelen tijd duren eer we naar Java terugkunnen. Je kunt niet begrijpen wat het voor me is, nu na 3½ jaar ellende nog zoo'n tijd te moeten wachten. Ik heb nog steeds niets van Puckje gehoord. Als dat 't geval is ben ik heelemaal gelukkig. Van de v. Zuidens weet ik niets, behalve wat ik je schreef. Ik ben weer in orde maar zal denkelijk de eerste maanden een kantoorloopbaan moeten hebben. Ik ben door 't oog van een naald gekropen, was heelemaal verlamd en mijn hart was door de beri beri ook aange-tast. Ik heb alleen nog een wat snelle pols en nu en dan pijn in beenen en handen. Maar ze hebben me deze 2 maanden volgestopt met vitamine tabletten en heb de noodige vitamine injecties gehad en zal dan ook volgende week ontslagen worden en naar Calcutta teruggaan, daar moet de Hollandse Consul uitmaken wat er met ons gebeurt.

Schrijf me minstens 1x per week dat zou ik erg fijn vinden, laat Ernest en George ook schrijven en stuur foto's s.v.p. Ik zie er weer uitstekend uit, best wel zoo dik als vroeger (had al een figuur van een resident), maar dat was ook te erg (kwam hoofdzakelijk door het lekkere eten, dat Puckje klaarmaakte). Heb 50 kg. gewogen, weeg nu weer 70. (...)

Moedertje, ik kan me je niet voorstellen met grijs haar, maar 't zal je wel goed staan. O wat verlang ik er naar jullie allemaal weer te zien. Vadertje, wat fijn, dat je boeken herdrukt zijn. Ik wou dat ik ze hier had. (...) In welke klas zit George nu en weet hij al wat hij wil worden. Stuur als 't mogelijk is wat kranten (per gewone mail) anders is 't te duur. Wat leuk, Moeder, dat je voor de radio gesproken hebt, echt iets voor jou en je echt toevertrouwd. Als ik in Calcutta ben zal ik wat schoenen voor jullie op de kop zien te tikken, als ik ze kan krijgen. Want alles is hier schaars. Alleen in de army stores is voldoende maar dan moet je een verklaring tekenen dat het voor persoonlijk gebruik is. (...) Vandaag voor 't eerst Hilversum door de radio gehad, heerlijk weer Holland te hooren. Ik kan me echt indenken hoe gezellig jullie huisje zal worden. (Dit is de Bad-huisweg 86, huis dat Ies had gehuurd maar dat nog moest worden opge-knapt) (...) Extra pakkert voor mijn lieve flinke moeder. Dag Vader, George en Ernest.'

## Geweld op Java

Max heeft inmiddels het een en ander gehoord over wat zich in het voor-malig Nederlands-Indië na de capitulatie aan het afspelen is. Kranten en radio moeten hem hebben gemeld dat twee dagen na de capitulatie van Japan, op 17 augustus ir. Achmed Sukarno, Mohammed Hatta en de zijnen de Republik Indonesia hebben uitgeroepen. Na 15 augustus was er een enorm gezagsvacuüm gevallen, met name op Java. In de loop van september en oktober 1945 nam het geweld daar zienderogen toe.